

# Het MOZAÏEKGILDE

## Welkom bij de nieuwsbrief van het Mozaïekgilde

*Alweer een nieuwsbrief van het Mozaïekgilde. Met deze keer een kort verslag van de expositie in Maastricht met de rondleiding in het Hundertwasserhuis, een overzicht met nieuws van onze leden, deelname aan de Kunstbeurs in Assen, een van onze leden in de picture en onze plannen voor 2014.*



### Expositie Golden Tullip Apple Hotel Maastricht en rondleiding Ronald McDonald huis

Hiervoor gaan we terug naar het begin van het jaar. Van 2 februari t/m 11 mei heeft een deel van de gildeleden haar werk tentoongesteld in het Golden Tullip Apple Hotel in Maastricht. Nanne Wilders was gevraagd voor een solo expositie. Omdat Nanne vooral 3-dimensionaal werk heeft en de ruimte behoorlijk groot was, vroeg ze een deel van de gildeleden om mee te exposeren. Het resultaat was een mooie expositie in de foyer van het Golden Tullip Apple hotel. Het werk kwam prachtig tot z'n recht, hangend aan metalen rekken. Heel transparant, doordat het werk vrij in de ruimte hing.



Omdat veel mozaïekers gek zijn op het werk van Hundertwasser, hebben we voorafgaand aan de opening van de expositie genoten van een rondleiding bij het Ronald McDonaldhuis van Hundertwasser in Houthem St. Gerlach. Zeer de moeite waard! Het is een echte aanrader; bij de VVV in Maastricht is hierover meer informatie te verkrijgen en kan je een rondleiding aanvragen.

### Nieuws leden Mozaïekgilde:

Zoals jullie uit de vorige nieuwsbrief hebben vernomen, hebben we met pijn in ons hart afscheid genomen van José Poels. Zij overleed aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.

Al eerder dit jaar hebben drie leden de groep verlaten en wel: Jeannette Claessen, Dorette Gilling en Myrna Rasker.

Jeannette heeft na lang twijfelen de knoop doorgehakt en wilt voor 100 % voor haar eigen bedrijf gaan: ComunicArte. Een bedrijf dat zich bezig houdt met de verbinding tussen kunst en communicatie. Ook deed ze de laatste jaren niet meer heel veel met mozaïek en richtte ze zich meer op beeldhouwen en metaal bewerken.

Dorette deed de laatste jaren nog weinig met mozaïek en heeft zich vooral gericht op andere kunstvormen zoals keramiek. Myrna heeft ook nog maar weinig tijd om mozaïek te maken. Ze richt zich op lesgeven en andere kunstvormen hebben momenteel haar voorkeur.

We zijn overigens op zoek naar nieuwe enthousiaste mozaïekers, die lid willen worden van het Mozaïekgilde.



# Het MOZAÏEKGILDE

Dan een kort nieuwsblokje met een korte opsomming van activiteiten van onze leden afzonderlijk:

• Irene Beckers heeft een eigen expositie in de Christinakerk in Eijdsden van 7 t/m 22 september. Meer informatie is te vinden op: [www.imoza.nl](http://www.imoza.nl) of [www.chrisjteijn.nl](http://www.chrisjteijn.nl)

• Conny van der Wende exposeert in Clauiano (UD), Italië, van 14 september t/m 27 oktober tijdens de Clauiano Art Exhibition.

Voor meer informatie zie [www.con-creations.nl](http://www.con-creations.nl) of via Facebook: Con-Creations.

• Antien Zuidberg houdt haar eerste solo expositie op 28 en 29 september bij haar thuis van 10-18 uur, op de Theresialaan 21 te Vught.

Iedereen die zin heeft om langs te komen is van harte welkom.

Zie [www.sweetmosaics.nl](http://www.sweetmosaics.nl) voor meer informatie.

• Renske Leistra: doet mee aan de atelierroute in Eindhoven op 5 en 6 oktober.



## Art Assen

Dit jaar doen we weer mee met de kunstbeurs Art Assen. Hier zijn onze werken weer te bewonderen in het weekend van 2 en 3 november. Deze keer is er nieuw werk te zien met het thema “weerspiegeling”

Meer informatie over deze interessante kunstbeurs is te vinden op [www.artassen.nl](http://www.artassen.nl)

## “In the picture”: Conny van der Wende - Enchanté



Het gezicht van Enchanté is 2 jaar geleden ontstaan tijdens een cursus keramiek. Vervolgens heeft het masker lange tijd ongebruikt in mijn atelier gelegen, omdat ik niet goed wist wat ik er mee moest doen. Toch soort van angstig voor zijn uitstraling. En iets vaags van “wat zullen andere mensen er van vinden”. Maar ik ging hem langzaam anders zien. Het is het stukje van mij dat altijd wil dat mensen anders naar dingen kijken. De creativiteit die zorgt dat ik zelf naar alles anders wil kijken. En dus ging ik aan de gang met klei, glas, glasfusings, Van Gogh glas, grint, dikke klodders lijm en, om het effect nog wat dramatischer te maken, rode led lampjes. Momenteel logeert Enchanté in Clauiano, Italië.

Aangenaam kennis te maken.... Mijn naam is Enchanté. Schrik je van mij? Dat kan ik me voorstellen, want de meeste mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. Maar ik vertrouw er op dat jij dat wel doet. Zie je de lach om mijn mond? En dat mijn zwart, nu ik eenmaal uit de duisternis ben, langzaam goud kleurt? Niemand bestaat uit alleen maar mooie dingen. En pas als je de duistere kant van jezelf accepteert, kun je ook die kracht positief aanwenden. Eigenlijk zou ik je beste vriend kunnen zijn – als je het maar toelaat.



# Het MOZAÏEKGILDE

Hij is daar uitgenodigd voor een internationale expositie voor modern mozaïek. Wil je Enchanté zelf wel eens in vol ornaat bekijken? Durf je het aan? Kom dan naar Art Assen begin november dit jaar. Daar zal hij je met zijn vage glimlach welkom heten op de stand van het Mozaïekgilde.



## Plannen voor 2014: 10 jaar Mozaïekgilde!

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor onze jubileumexpositie van volgend jaar. Dan bestaan we al weer 10 jaar en dat vieren we met een mooie expositie op een prachtige plek namelijk het Kruithuis in Den Bosch. Van 16 maart t/m 21 april 2014 is de expositie te bewonderen.

Omdat het ons 10-jarig jubileum betreft wilden we iets bijzonders organiseren. Hierover verklappen we nu nog even niks, wordt vervolgd!!! Ook over het thema wordt nog gebrainstormd.

*Tot zover onze nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen, stuur dan even een mailtje naar: [info@mozaiekgilde.nl](mailto:info@mozaiekgilde.nl). Dan halen we uw e-mailadres uit ons adressenbestand*

